

“Ons Blad”

Rond de dorpskerk en “Ons Huis”



Jaargang 70 nr. 1
12 januari 2019

In dit nummer van Ons Blad o.a.

- **viering van de eenheid van de kerken;**
 - **start Aktie Kerkbalans 2019;**
 - **nieuws van de musicalgroep;**
 - **orgelconcert bij kaarslicht;**
 - **18 en 19 januari boeken- en platenmarkt;**
- en**
des zondaars zorgen.....

KERKDIENSTEN

Zondag 13 jan. 10.00 uur



15.00 uur

Voorganger: ds. D.Sikkema, Zoetermeer
Collecte: instandhouding van de eredienst
Dienst met mensen met een verstandelijke beperking in de Dorpskerk te Leiderdorp
Voorganger: pastor Selma Poppe

Zondag 20 jan. 10.00 uur

10.00 uur

Voorganger: ds. E.J. de Wijer, Amsterdam
Collecte: diaconie
Dienst voor doven en slechthorenden in de Scheppingskerk te Leiderdorp
Voorganger: dhr. A.F. de Best met tolk

Zondag 27 jan. 10.00 uur

Voorgangers: ds. G.K.M. Smit-de Groot en
gebedsleider M. Onderwater.
Dienst van gebed voor de eenheid
HA in de kring

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via: kerkcomroep.nl

De liturgie staat op: www.kerkvanzoeterwoude.nl onder het kopje
“Diensten Vieringen”. Doorklikken naar “kerkdienst gemist”.

Autodienst Swetterhage

Zondag 13 januari

Jan Brückner en Piet Doeven

Zondag 20 januari

Martien van Kampen en Jan Bos

Zondag 27 januari

Bram van der Linde en Hans Vermeeren

Collectantenrooster

Zondag 13 januari

Marijke de Krijger

Zaterdag 20 januari

Kerkenraad

Zondag 27 januari

Benjamin van der Linde

Autorijdienst ouderen

Zondag 13 januari

Petra van Kampen

Zaterdag 20 januari

Ina van der Loo

Zondag 27 januari

Annet Hulsbos

Koffiedienst

Zondag 20 januari

Dirk Kolff en Ruud Dijk

Het wel en wee van de gemeente

Hoort of ziet u iets in de gemeente, waarvan u denkt, dat de kerkenraad dat moet weten, bel dan gerust één van de volgende telefoonnummers. Onze predikant, Gea Smit, is werkzaam voor de gemeente op de dagen dinsdag, woensdag en donderdag. Als vast moment in de week is zij elke dinsdagochtend telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 10.00 uur op het telefoonnummer: 071-5210342, email: geasmit@gmail.com.

Ook kunt u contact opnemen met de scriba mevr. P. van Kampen-Heijkoop, 071-5802624

Contactpersoon bij overlijden: 071-5802333/06-50620397 (de heer J. Hulsbos, ouderling-kerkrentmeester)

Telefoonnummers van het bezoektteam:

Tineke Cupido (071-5802977)

Heiltje van Dijk (071-5327310)

Nel Meerpoel (071-5820908)

Lenie van Mossel (071-5801989)

Tineke Passchier (071-5801577)

Voor vragen rondom levenseinde: Kea Fogelberg (071-5803182/0624509094)

Het is beter dat er een dubbel signaal wordt afgegeven dan dat er helemaal geen signaal komt. Dit alles onder het motto: “gemeente zijn is ook: omzien naar elkaar”.

DIENSTEN IN DE PAROCHIE

PK = Parochiekoor, **JK** = Jongerenkoor, **EK** = Eigentijdskoor

KK = Kinderkoor, **SZ** = Samenzang **volp** = viering o.l.v. parochianen

Za 12 jan. 19.00 uur Eucharistieviering **EK**

Voorganger: Pater v.d. Eijnden

Za 19 jan. 19.00 uur Familieviering **PK**

Voorganger: Gebedsleider M. Onderwater

Zo 27 jan. 10.00 uur Oecumenische viering Dorpskerk

Voorgangers: ds. G.K.M. Smit-de Groot en gebedsleider M. Onderwater

DE BIJBEL IN BERIJMING

DE KINDERMOORD ONTVLUCHT

Ten tijde van Herodes werd Gods Zoon, als Kind, geboren.
 Om Hem te eren kwamen wijzen uit een oosters land.
 Zij volgden reizend steeds een ster, gezien reeds lang te voren
 en waren toen tenslotte in Jeruzalem beland.

De koning van de Joden, mensen? Waar is die geboren?
 Wij hebben in ons verre land alreeds Zijn ster gezien.
 Die kwam er aan de hemel hoog. Herodes ging het horen.
 Hij schrok geweldig, riep de priesters, om dit te bezien.

Die zeiden: Wel, te Bethlehem, door een profeet beschreven.
 Herodes riep daarop de wijzen, sprak hen aan: Ik zend
 jullie er heen. Om later Hem te eren, is mijn streven.

De wijzen hoorden alles aan. Hun reisdoel was bekend.
 Zij hebben hun cadeaux daar aan het Christuskind gegeven.
 Dure geschenken waren het: Wierook, mirre en goud.
 Verheugd zijn ze een volle nacht in Bethlehem gebleven.
 Op reis terug, nog langs Herodes gaan, was niet vertrouwd.

Dat was God in een droom des nachts, de wijzen gaan vertellen.
 Herodes, wrede koning, had allang iets in de zin.

Die wijzen komen niet langs mij. Dat is wel vast te stellen.
 Ook in een droom, lichtte de engel Gods nu Jozef in:

Sta op, neem gauw het Kind en moeder. Ga meteen vertrekken.
 Vlucht naar Egypte en blijf daar, tot ik je roepen zal.
 Herodes zint op Jezus' dood. 't Zal hem tot vreugde strekken.
 Het uit te voeren is z'n plan. De opzet heeft hij al.

Reeds Jeremia, de profeet, zei dat dit moest gebeuren.
 Herodes stuurde zijn soldaten snel naar Bethlehem.
 Elk kind, tot twee jaar, werd gedood. Hoor al die moeders treuren.
 Later stierf ook Herodes en klonk wederom een stem.

Het was alweer het engel woord tot Jozef in zijn dromen.
 Ga weer terug naar Israëel, met vrouw en met het Kind.
 Ze zijn daarna op dit bevel in Nazareth gekomen.
 Het Kind zal Nazoreeër zijn, door velen welbemind.

Naar Mattheüs 2.
 Wim Vis.

UIT DE PASTORIE

‘Wanneer we ons oprecht afvragen welk persoon in ons leven het meest voor ons betekent, merken we meestal dat dit niet degene is die adviezen, oplossingen of geneeswijzen aandraagt, maar iemand die onze pijn met ons deelt en onze wonden met een warme, tedere hand verzorgt. De vriend die stil bij ons kan zitten wanneer de wanhoop of verwarring groot is, die bij ons blijft tijdens intens verdriet of bij een sterfgeval, en die toegeeft dat niet alles te verklaren of te genezen is, en ons laat zien hoe machteloos we in werkelijkheid zijn – dat is de vriend die werkelijk om ons geeft.’ Dat schrijft Henri Nouwen. Ik wens het ons als gemeente rondom de Dorpskerk toe dat wij deze vrienden voor elkaar zullen zijn in het komende jaar.

Hartelijke groet,

Gea Smit

VIERING VAN DE EENHEID VAN DE KERKEN, “RECHT VOOR OGEN”

Enkele keren in het jaar wordt de ene kerk van Zoeterwoude voor ons even zichtbaar. Dat is zeker zo tijdens de week voor de eenheid van de christenen in januari. Dan zijn we uit het hele dorp samen in de Dorpskerk: christenen uit de rooms-katholieke en de protestantse tradities. De viering is op zondag 27 januari, om 10 uur. Voorgangers zijn dominee Gea Smit en gebedsleidster Margreet Onderwater. Organist is Cor Graafland. Het blokfluitensemble ‘Tibia’ speelt, het kleinkoor zingt, beide onder leiding van Ineke Coenders. We vieren onze eenheid bij Jezus’ maaltijd in de kring met als thema ‘Zoek het recht en niets dan het recht’. Lukas krijgt het woord: “aan gevangenen loslating, aan blinden het gezicht”. We hopen op een bevrijdende dienst. Zijn we niet ieder van ons zowel gevangene als blinde?

Zoeterwoudse Raad van Kerken

EEN WANDELING DOOR HET OUDE TESTAMENT

Op 13 november jl. gaf Dominee Roelof Steenstra de eerste van de drie geplande lezingen over het Oude en Nieuwe Testament. Hij gaf, in grote lijnen, zijn visie op de wijze waarop het Oude en Nieuwe Testament aan elkaar gekoppeld zijn en hoe ze gelezen moeten worden.

In zijn tweede lezing op 15 januari a.s. zal hij concreter ingaan op de structuur van het Oude Testament. Hieronder volgt, ter voorbereiding, zijn opzet voor die avond:

Wanneer je het Oude Testament wilt leren kennen, kun je het beste een wandeling er doorheen maken. Een wandeling met “wegwijzers”, die je op het goede spoor houden. We beginnen dan bij het begin:

Wegwijzer 1: De verhalen van de schepping, het paradijs en de zondeval in het eerste Bijbelboek, Genesis 1 t/m 11 (de torenbouw van Babel).

Wegwijzer 2: Vanaf Genesis 12, de verhalen van Abram/Abraham. De “sprekende” God! De zgn. aartsvaderverhalen (Abraham, Izaäk en Jacob). De verhalen over Jozef, de zoon van Jacob (Genesis 37 en verder) en zijn verblijf als slaaf tot onderkoning in Egypte.

Wegwijzer 3: Het boek Exodus. De slavernij van de Israëlieten in Egypte. Het optreden van Mozes, door God bij het brandend braambos in de woestijn geroepen tot leider van de Israëlieten in Egypte. De uiteindelijke uittocht (Exodus) van de Israëlieten onder leiding van Mozes uit Egypte door de Rode Zee, Deze gebeurtenis en dit verhaal zijn van fundamentele betekenis voor heel de Joodse godsdienst!

Wegwijzer 4: De verhalen van het 40-jarig verblijf van het volk Israël in de woestijn, te beginnen bij de “verbondssluiting” op de berg Sinaï, waar Mozes de zgn. “Tien geboden” ontvangt van God (Exodus 20). Nadat wij de hoofdstukken Leviticus en Numeri hebben overgeslagen (wetboeken met regels), komen we bij

Wegwijzer 5: Deuteronomium 6: 1 – 10!: “Hoor, Israël: De Heer is onze God, De Heer is één”.

Wegwijzer 6: De inneming van het “Beloofde Land” Kanaän door Jozua. De muren van Jericho. Daarna een hele korte wandeling door het boek Richteren (Gideon, Simson, enz.). Om de rechte koers vast te houden slaan we het boek Ruth over en komen dan bij

Wegwijzer 7: De twee hele belangrijke boeken: 1 en 2 Samuel, met de verhalen van Saul en David, David en Goliath, David als eerste koning van Israël en de meest centrale figuur uit het Oude Testament. In het Nieuwe Testament wordt Jezus ‘Zoon van David’ genoemd. Hier eindigt deel 1 van onze wandeling.

Kleine Zaal, Ons Huis, 19.45 op 15 januari 2019

Zoeterwoudse Raad van Kerken

DIACONIE EN ZENDING

De opbrengst in de Advent periode voor de voedselbank heeft in totaal 3 volle kratten opgeleverd en € 4,-- aan contant geld.

We hebben alles afgeleverd bij de voedselbank en waren blij met de gift. Hartelijk dank aan al degenen die daaraan hebben bijgedragen!

Verantwoording collecten

Najaarszendingscollecte: € 116,65

Zending: € 50,-- per bank

Eigen werk: collecten € 549,49, + € 725,-- per bank

Noah's Ark: collecten + bussen € 637,65

Kerk en Israël: € 133,31

Schuldhulpmaatje: € 161,60

Deurcollecte Sulawesi: € 295,--

Wij danken iedereen voor zijn of haar bijdrage!

Een vriendelijke groet van

uw diakenen

AKTIE KERKBALANS 2019

Aan het begin van het nieuwe jaar behoort het tot de taak van het college van kerkrentmeesters inkomsten te verwerven voor de instandhouding van de gemeente rond de Dorpskerk. Een opgave die jaarlijks terugkomt en waar we niet aan kunnen ontkomen. Elk jaar doen we een beroep op u om de pastorale zorg, de vieringen en de instandhouding van de goederen mogelijk te maken.

We zijn een gemeente in verandering. Dat zullen we de komende jaren merken. Zo hebben wij bij de begroting kosten moeten opnemen voor werkzaamheden die tot op heden door vrijwilligers worden uitgevoerd. Aan de landelijke organisatie moeten we een fors hogere bijdrage overmaken, de zgn. bezettingsbijdrage voor de predikantsplaats. Ook moeten we ermee rekening houden dat onze gemeente kleiner wordt en dat er daardoor minder inkomsten zijn. Wij hebben daarom voor 2019 een negatief saldo begroot. Een aantal jaren geleden hebben wij al maatregelen genomen om de uitgaven te beperken maar ook dit heeft grenzen. Daarom doen wij, naar wij aannemen niet vergeefs, een beroep op u om uw toezegging van het vorig jaar voor 2019 tenminste gelijk te laten zijn, maar wat meer zou ons helpen!

Leo 't Hart, voorzitter college van kerkrentmeesters

KERKELIJKE BEVOLKINGSADMINISTRATIE

- Verhuisd: mevr. J.van Huis-van Wilsum is binnen zorglocatie
Emmaus verhuisd naar kamer 203
dhr. M.J.P. Vermeeren, Woudevoirt 12 naar
Dr.Bouwdijkstraat 31, 2381 CA
- Vertrokken: mevr. M.C. Rijnsburger, Laan van Oud Raadwijk 13 naar
Hazerswoude/Rijndijk
- Overleden: (14dec18) dhr. J. van Vliet, Pinksterbloemlaan 114
Ans Kamphuis

VAN DE MUSICALGROEP

Nadat we in 2018 de opvoering van de musical moesten afblazen, zijn we nu weer vol goede moed begonnen. Regelmatig hebben we met elkaar de liederen gezongen; nu maar hopen dat Simon tevreden over ons is en de laatste puntjes op de i zet.

Omdat de musical: “Op zoek naar Judas” eindigt in de lijdenstijd, is voor de opvoering weer voor de maand maart gekozen. De data staan vast. 21, 22 en 23 maart is het zover. In onze mooie dorpskerk zal de uitvoering plaats vinden.

Judas is een van de twaalf discipelen, afkomstig uit het dorpje Iskarioth. Een periode trekt hij met Jezus en de andere discipelen op. In die tijd was dat niet vreemd. Regelmatig trokken groepjes mannen door het land. Vrijheidsstrijders die een hekel hadden aan de Romeinse overheersers. Sommige groepjes waren op macht belust. Daarom werden ze streng in de gaten gehouden en waar nodig opgepakt en zelfs gedood.

Nadat Jezus in de Jordaan gedoopt is door Johannes, gaat hij zijn eigen weg. Volgelingen van Johannes sluiten zich bij hem aan, anderen worden bij name geroepen. Ook Judas sluit zich bij Jezus aan; droomt van een andere wereld, een betere toekomst.

Maar deze beweging is zo anders, zo vredelievend. Hier gaat het om hulp aan anderen, aan zieken en zwakken. Machtsvertoon en wapengekletter is totaal niet aan de orde.

Is dit wat Judas wil of verwacht?

Wie is Judas en hoe komt hij tot het besluit zijn vriend over te leveren.

In de musical gaan we op zoek naar een antwoord.

VRIJDAG 25 JANUARI ORGELCONCERT BIJ KAARSLICHT IN DE DORPSKERK

Vrijdagavond 25 januari om 20.00 uur is het eerste orgelconcert in de (verwarmde) Dorpskerk in Zoeterwoude in 2019, een concert 'by candlelight'.

Aan het orgel: **Sander van den Houten**, organist van de Evangelisch Lutherse Kerk in den Haag (en daarmee vaste bespeler van het beroemde Bätz-orgel uit 1762). Tevens is Sander titulair-organist van de Burgwalkerk en van de Broederkerk te Kampen en tweede organist van de Bovenkerk aldaar.

Op zijn programma staan werken van J.S. Bach (1685-1750), J.C.F. Bach (1732-1795), C.Ph.E. Bach (1714-1788), F. Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847), G. Pierné (1863-1937) en een improvisatie van Sander van den Houten (*1987).

Meer over de organist en alles over het programma kunt vinden op **<http://orgelconcerten.kerkvanzoeterwoude.nl>**.

De kerk is vanaf 19.30 uur open. De toegangsprijs is dit keer voor de laatste maal € 8,--, voor Vrienden € 6,--. Daarna worden de prijzen met € 1,-- verhoogd. De toegang t/m 21 jaar blijft onveranderd: gratis. Er is gelegenheid iets te drinken en na afloop kan het orgel van nabij worden bekeken.

Mocht u een lift nodig hebben: Kees van Diemen is bereid iemand mee te nemen. De rollator kan mee. U kunt telefonisch een afspraak met Kees maken (tel. 06-12291806)

U bent van harte uitgenodigd.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep orgelconcerten (tel. 071-5802681)

P.S. Wij hebben nog een heugelijke mededeling. Om precies te zijn, op 7 november is het Van Damorgel 150 jaar geleden voor het eerst in gebruik genomen in Irnsum (Fr.). Dit is dus een heel bijzonder jubileumjaar voor het orgel. In november zal daar feestelijk aandacht aan worden besteed. U hoort daarover te zijner tijd meer.

VAN DE SCRIBA

Aan het begin van dit nog nieuwe jaar wenst de kerkenraad u en de uwen alle goeds.

Petra van Kampen, scriba

OUDERENBIJeenKOMST

Lieve mensen, de beste wensen voor het komend jaar.

Wij hopen ook dit jaar weer fijne ontmoetingen te hebben.

De eerste start in het nieuwe jaar is op dinsdag 15 januari om 10.30 in Ons Huis. Ds. Gea Smit-de Groot zal ons weer door de verhalen rond de bijbel begeleiden en door de gesprekken daarover ons stimuleren.

Wanneer u gehaald wilt worden, dan kan dat. Even een belletje naar mij en dan komt het in orde. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Tot dan.

Namens Gea en Hennie

Ineke Meijer; tel. 5802136

JEUGDRAADNIEUWS

Namens de Jeugdraad wensen wij alle lezers een gelukkig, gezond en gezellig 2019 en graag tot ziens in Ons Huis.

Terugblik: Kerstmaaltijd

Een traditie, dit jaar op 15 december, de kerstmaaltijd. Ongeveer 70 dames en heren genoten van de kerstmaaltijd.

Terugblik: High tea

Al bijna een traditie, de high tea op 2e kerstdag. Ook dit jaar weer bijzonder goed bezocht met ca. 140 bezoekers. Als bijzonderheid was er dit jaar een optreden van het shantykoor “ De WeidePoort “. Greetje, Joke, Michel en Karel bedankt voor het organiseren.

Terugblik: Spelletjesochtend voor kinderen

Op herhaling, deze keer de laatste vrijdag van de kerstvakantie was er spelletjesochtend voor de kinderen. De opkomst was iets minder dan vorige keer, maar het was zeker niet minder gezellig. Sanne, Mieke en Carola weer bedankt voor de organisatie.

Terugblik: Kinderdisco

In de herhaling, deze keer als kindernieuwjaarsfeest. Groep 5 & 6 waren welkom van 19.30-21.00uur en groep 7 & 8 gingen van 21.00-22.30 dansend het nieuwe jaar in. Met een aantal van hun ouders aan de bar. In totaal zijn er ongeveer 64 kinderen komen dansen. Alle kinderen (en de ouders) hebben zich goed vermaakt. Sanne en Lotte hartelijke dank voor de organisatie.

Terugblik: Rabobankfietsocht

Wij willen alle fietsers die in juni meegefietst hebben met de Rabobank fietstocht hartelijk bedanken! Er is € 96,- bij elkaar gefietst. Een mooi bedrag voor een eerste keer. Zodra er meer bekend is over de tocht van 2019 informeren wij u hier uiteraard over.

Boeken- en platenmarkt

Op **vrijdag en zaterdag, 18 en 19 januari** is het weer boeken- en platenmarkt. Dus als u graag snuffelt tussen oude boeken en langspeelplaten kunt u uw hart ophalen. U kunt uw boeken en platen vóór 18

januari inleveren bij Ons Huis. (is het te veel om te komen brengen bel 06-31059860 Sanne, dan wordt het donderdag 17^e bij u opgehaald).

De boeken- en platenmarkt is geopend van:

- vrijdag 14.00-20.00 uur en
- zaterdag van 10.00-13.00uur.



Voor de overige activiteiten verder in het jaar, zie de agenda verderop in deze uitgave en het informatiescherm in “Ons Huis”.

Met vriendelijke groet en tot ziens,
de Jeugdraad

DES ZONDAARS ZORGEN.....

Ja... ja... ja... ik weet het! Ik ben een zondaar. Al jaren !! Zo eentje met een gerafeld geweten en een zwarte ziel. Die natuúrlijk gestraft gaat worden en moet lijden. Van wie alle vrolijkheid ontnomen wordt en die in somberte moet leven.

Voor mij zal er wel geen plaats meer zijn in uw stil gebed. Ik begrijp dat, het is niet anders. In de kerkenraad, bij de rondvraag, wordt er nog wel eens over mij gesproken. Welgemeend, dat wel, maar tobberig! Dan wordt er maar weer eens een ouderling naar me toegestuurd. Zoals laatst, op een ochtend. Bij de koffie was het al meteen hel en verdoemenis. Ik vroeg nog of het niet met wat minder kon, of ik eventueel nog in aanmerking kon komen voor het vagevuur. Hij dronk zijn koffie op en keek me nadenkend aan. ‘Dat is meer iets voor katholieken’, vond hij, maar hij wilde het nog wel even ter sprake brengen. Ik heb daar niets meer van gehoord.

Ja... ja...ja... ik weet het wel, ik bén een zondaar! Waarom moet me dat altijd worden nagedragen. Natuurlijk, zo vaak kom ik zondags niet meer in de kerk. Een enkele keertje... soms! Ik ga dan meestal achterom, langs de oude Spar, zal ik maar zeggen, U weet wel, door dat gammele houten hekje. Maar of de duvel er mee speelt, ik tref dan altijd een dominee op de kansel die daar met een gelukzalige glimlach over het eeuwige leven staat te preken. Dan zakt de moed mij in de schoenen, ik moet er niet aan denken. En elke keer neem ik me dan ook voor om daar nooit meer naar toe te gaan.

Dat zal me trouwens ook niet meer lukken. Dat weet U misschien nog niet, maar sinds kort is het hele terrein rond de kerk hermetisch afgesloten. Daar kom je zo maar niet meer in. In plaats van die houten scheiding, waar je vroeger zó over heen kon stappen, staat er nu een onvermurwbare hardstalen Heras afrastering, met in beton gegoten hoekpalen en afgefreesde bovenkanten. Het hele terrein zit nu potdicht, daar kan geen kip meer in of uit. Bovendien..... het gerucht gaat dat er door de kerkenraad detectoren geplaatst gaan worden, bij de hekken, die zondagsochtends je ziel aftasten. Die hekken zouden pas open springen als er nog voldoende witte plekje worden gescand. Een roetveeg ziel, zeg maar, zal nu nog wel worden doorgelaten. Maar dat valt of staat dan wel weer met wat er maandelijks over wordt beslist.

Men zegt, dat ter vergadering zo'n detector handmatig bijgesteld kan worden. En daarmee komt het er voor een onverbeterlijke zondaar zoals ik maar slecht uit te zien.

U gelooft dat niet. Dat gaat niet gebeuren, hoor ik U zeggen. U denkt dat uw zielenheil bij de kerkenraad in goede handen is. Persoonlijk ben ik daar niet gerust op. Het zit namelijk zo, dat ook wij zondaars met onze tijd meegaan, wij vergrijzen en leven steeds maar langer. Een beetje zondaar gaat heden ten dage gemakkelijk zo'n 80 jaar mee. Mogelijk staat U daar niet bij stil, maar dat heeft zo zijn voordelen. Al die extra jaren hier op aarde bekorten toch maar mooi de onvermijdelijke helse straf. Zo gaat dat tegenwoordig. "Maar zó gaat dat niet langer," moeten ze in de kerkenraad gedacht hebben, en toen ik een jaar geleden, vanwege mijn leeftijd, in aanmerking kwam voor een paasgroet, en ik de hele dag op het diaconale bloemetje had zitten wachten, bleek een week daarvoor de leeftijd met 5 jaar omhoog geschroefd te zijn. Ik voelde toen al, het omzien naar elkander wordt bijgesteld, het geduld met ons zondig leven begint te tanen. "We kunnen tenslotte niet aan de gang blijven", moet er laatst weer door de kerkenraad gedacht zijn en onmiddellijk werd ook de gerechtigde leeftijd voor de verjaardagskaart met vijf jaar omhoog getrokken.

Ik wil maar zeggen.....

Ach, ware er slechts één in de gemeente die mij in zijn stil gebed wilde gedenken.

Een anonieme zondaar. (bij de redactie bekend!)

VAN DE ONS BLAD

REDAKTIE

"Jaargang 70, nr. 1" staat er op de voorkant van dit nummer van Ons Blad.

In 1949 gestart als het nieuwsorgaan van de C.J.M.V. (Christelijke Jonge Mannen Vereniging). De voorloper van het huidige Ons Blad. De redactie bestond destijds uit Henk van den Berg, Piet van der Vliet en Han Visser. Het eerste nummer onder de titel "Door 't woord verbonden" was speciaal bestemd voor "onze jongens overzee". die hun dienstplicht in Nederlands Indië vervulden.



Al lang werd door velen de behoefte gevoeld aan een blad, dat niet alleen ten doel zou hebben het werk van de C.J.M.V. te promoten, maar dat ook plaats zou bieden aan allerlei mededelingen betreffende het gehele kerkenwerk en vooral het jeugdwerk in onze gemeente.

Zoiets kost echter veel tijd. Het blad verscheen daarom voorlopig één keer per maand. Maar wie beschikte er over een typemachine in die tijd?

Niemand toch? Of toch wel? Het politiebureau bood uitkomst.

Opperwachtmeester Klaas van der Vliet, sinds 1947 tevens kerkvoogd, stelde de Rijks Remmingtontypemachine ter beschikking. En zo werd “het krantje” de eerste jaren op het politiebureau (gevestigd in het gemeentehuis) getypt.

We zijn inmiddels beland in het jaar 2019, 70 jaar na nadien.

In al die jaren is Ons Blad steeds financieel onafhankelijk geweest van het college van kerkrentmeesters en dat willen we graag zo houden. Helpt u daaraan mee?

We ontvingen aan het eind van 2018/begin van 2019 nog de volgende giften op onze bankrekening: € 25,-- uit B., € 50,-- uit D., € 50,- uit B., € 25,-- uit L., € 45,-- uit H., € 25,-- uit L. alsmede 3x € 10,-- en € 50,-- uit de eigen gemeente. Bovendien bracht de wijk van Marco van der Loo ook nog € 51,-- op.

Hartelijk dank voor alle gulle gaven.

In het volgende nummer van Ons Blad zal het financieel overzicht over 2018 worden gepubliceerd.

Vanaf deze plaats willen we Marco van der Loo bedanken voor zijn 23-jarige trouwe dienst als bezorger van Ons Blad. Gelukkig blijft de bezorging in handen van de familie Van der Loo, want zijn ouders nemen de wijk van hem over. Bedankt Teun en Nely!

Het volgende nummer verschijnt op zaterdag 2 februari 2019.

U kunt uw copy inleveren tot maandag 28 januari, 19.00 uur.

Red./adm. Ons Blad

TAFELTJE DEK JE

Mevr. I. Houdijk, tel.nr. 5803305

Mevr. A. Vijverberg, tel.nr. 8889142



AGENDA

- Di 15 jan. 10.30 uur Ouderenbijeenkomst in Ons Huis
Di 15 jan. 19.45 uur Bijeenkomst met ds. Roelof Steenstra in Ons Huis
Do 17 jan. Gespreksgroep geloven
Vr 18 jan. 14.00 – 20.00 uur Boekenmarkt in Ons Huis
Za 19 jan. 10.00 – 13.00 uur Boekenmarkt in Ons Huis
Wo 23 jan. 09.00 uur Bezoekteam in Ons Huis
Vr. 25 jan. 20.00 uur Orgelconcert (bij kaarslicht) in de Dorpskerk
Ma 28 jan. 19.00 uur Copy voor Ons Blad inleveren, Zwaan 12
Do 14 feb. 20.00 uur Kerkenraadsvergadering in Ons Huis
Di 19 feb. 19.45 uur Bijeenkomst met ds. Roelof Steenstra in Ons Huis
Di 19 mrt. 19.45 uur Bijeenkomst met Pim Oosterheert in Ons Huis
Do 21 mrt. 20.00 uur Musical Judas in de Dorpskerk
Vr. 22 mrt. 20.00 uur Musical Judas in de Dorpskerk
Za 23 mrt. 20.00 uur Musical Judas in de Dorpskerk
Zo 7 apr. 14.00 uur Bingo in Ons Huis
Do 2 mei 20.00 uur Kerkenraadsvergadering in Ons Huis
Wo 15 mei 20.00 uur Gemeenteavond
Za 25 mei 09.30 uur Rommelmarkt in en bij Ons Huis
Do 11 jul. 20.00 uur Kerkenraadsvergadering in Ons Huis

“Ons Blad” – rond de Dorpskerk en “Ons Huis”

Jaargang 70, nr. 11

12 januari 2019

Redactie en administratie: J. Hulsbos, Zwaan 12
 2381 KH Zoeterwoude
 tel. 5802333, E-mail: onsblad@zonnet.nl

Bankrekening “Ons Blad”: NL97 RABO 0375.3183.72

GEMEENTE ROND DE ZOETERWOUDSE DORPSKERK**Website Raad van Kerken: www.kerkvanzoeterwoude.nl**

- Predikant ds. G.K.M. Smit-de Groot, Watertje 35, 2381 EH
tel. 071-5210342 Email: geasmit@gmail.com
- Voorzitter kerkenraad L.P. ’t Hart, Boterbloemlaan 27, 2381 JJ,
tel. 5809159
- Scriba kerkenraad mevr. P. van Kampen-Heijkoop, Zwaan 6
2381 KH, tel. 5802624
Email: scriba_dorpskerk_zoeterwoude@outlook.com
- Kerkelijke bevolkings-administratie mevr. A.C.C. Kamphuis-Holkamp,
Kosterspad 8, 2381 BN, tel. 5802404
- Kerkrentmeesters mevr. Like Pool, Zwaan 41, 2381 KV,
tel. 071-3018680
Email: cvksecretariskerkzoeterwoude@gmail.com
- Diaconie en zending Blankaartweg 14, 2381 AM, tel. 5803226

“Ons Huis” Kosterspad 3, 2381 BN, tel. 5801172

Beheer M. Vlootman, 06-18068373

ING-rekeningen Kerkrentmeesters NL48 INGB0000549049
(CVK Prot. gemeente Zoeterwoude)

Rabobank-rekeningen Kerkrentmeesters NL02 RABO0375302719
(CVK Prot. gemeente Zoeterwoude)

Diaconie NL53 RABO 0373739907

Diaconie inz. Zending NL31 RABO 0373739915

Jeugdraad NL48 RABO0375311106

Jeugdraad (club van 100) NL81 RABO 0326275169

Suetana Musica NL84 RABO0375324232

ASN-rekening CVK Protestantse Gem NL82 ASNB0827451202
Zoeterw (inzake orgelfonds)