

“Ons Blad”

Rond de dorpskerk en “Ons Huis”



Jaargang 69
nr. 11 2018

In dit nummer van Ons Blad o.a.

- lezingencyclus winter 2018-2019;
 - voedselbankdag een groot succes;
 - wie gaat er 17 november mee naar Valkenburg a/d Rijn?;
 - “de zang” vierde haar eeuwfeest!;
 - terugblik op de sterrit;
- en.....
- jeugdraad-allerlei.

KERKDIENSTEN

- Zondag 23 sept. 10.00 uur Voorganger: ds.T.T.van Leeuwen,
Waddinxveen
Collecte: instandhouding van de eredienst
- Zondag 30 sept. 15.00 uur Voorganger: ds. J.R. Wolthaus, Leiden
Collecte: instandhouding van de eredienst
-  10.00 uur Dienst voor doven en slechthorenden in de
Scheppingskerk te Leiderdorp
Voorganger: ds. Sj.P.Zwaan met tolk
- Zondag 7 okt. 10.00 uur Voorganger: ds. G.K.M. Smit-de Groot
Collecte: Kerk en Israël

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via: kerkomroep.nl

Autodienst Swetterhage

- Zondag 23 september Martien van Kampen en Jan Bos
Zondag 30 september Jan Brückner en Piet Doeven
Zondag 7 oktober Geen autodienst

Collectantenrooster

- Zondag 23 september Meike bos en Jelle Bos
Zaterdag 30 september Amanda Hulsbos en Marijke de Krijger
Zondag 7 oktober Kerkenraad

Autorijdienst ouderen

- Zondag 23 september Harry de Krijger
Zaterdag 30 september Peter van Diemen
Zondag 7 oktober Jan Brückner

Koffiedienst

- Zondag 30 september Femmie Odding en Gijsje Rijnsburger

Het wel en wee van de gemeente

Hoort of ziet u iets in de gemeente, waarvan u denkt, dat de kerkenraad dat moet weten, bel dan gerust één van de volgende telefoonnummers. Onze predikant, Gea Smit, is werkzaam voor de gemeente op de dagen dinsdag, woensdag en donderdag. Als vast moment in de week is zij elke dinsdagochtend telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 10.00 uur op het telefoonnummer: 071-5210342, email: geasmit@gmail.com.

Ook kunt u contact opnemen met de scriba mevr. P. van Kampen-Heijkoop, 071-5802624

Contactpersoon bij overlijden: 071-5802333/06-50620397 (de heer J. Hulsbos, ouderling-kerkrentmeester)

Telefoonnummers van het bezoektteam:

Heiltje van Dijk (071-5327310)

Nel Meerpoel (071-5820908)

Lenie van Mossel (071-5801989)

Tineke Passchier (071-5801577)

Voor vragen rondom levenseinde: Kea Fogelberg (071-5803182/0624509094)

Het is beter dat er een dubbel signaal wordt afgegeven dan dat er helemaal geen signaal komt. Dit alles onder het motto: “gemeente zijn is ook: omzien naar elkaar”.

DIENSTEN IN DE PAROCHIE

PK = Parochiekoor, **JK** = Jongerenkoor, **EK** = Eigentijdskoor

KK = Kinderkoor, **SZ** = Samenzang **volp** = viering o.l.v. parochianen

Za 22 sept. 19.00 uur Eucharistieviering Sint Jan. **JK**

Voorganger: Pastoor Broeders

Za 29 sept. 19.00 uur Gebedsviering Sint Jan. **PK**

Voorganger: gebedsleider Margreet Onderwater

Za 6 okt. 19.00 uur Eucharistieviering Sint Jan. **PK**

Voorganger: Pastoor Broeders

DE BIJBEL IN BERIJMING

DE SCHEPPING.

Over de schepping blijven vele vragen.

Zelfs bij geleerden, toch wel geniaal.

De Bijbel spreekt van schepping in zes dagen.

We volgen de beschrijvers hun verhaal.

Leeg was de aarde en geheel verlaten.
 Het was er donker, water overal.
 Toen schiep God licht, het donker toegelaten.
 God vond het mooi. Dag één eindigde al.

De tweede dag: de wateren gescheiden.
 De hemel was er nu. Dag drie: het land.
 Als zee stroomde het water afgescheiden.
 Er bleef ruimte genoeg voor boom en plant.

Dag vier: Tussen de dagen en de nachten,
 zei God, moet er verschil te merken zijn.
 Zette aan hemel: zon en maan, die brachten,
 als lichtdragers, met sterren, lichtfestijn.

Daarna de vijfde dag: Schepping van dieren.
 Vissen in zee, de vogels in de lucht.
 Al dit gedierte zou de aarde sieren.
 Jongen erbij? Dan werd de vrouw bevrucht.

Veel dieren op het land moesten er komen.
 Wilde- en tamme dieren, groot en klein.
 Daarna de mensen, ook om van te dromen
 en op Hem lijken, man en vrouw er zijn.

De baas zijn over alles op de aarde,
 de vogels en de vissen, ook het vee.
 Zaden en vruchten voor de mens van waarde.
 De dieren met het gras en blad te vree.

De zesde dag was met dit al verstreken.
 Het einde van het zesdaagse tijdperk.
 Al het geschapene door God bekeken.
 Hij rustte op dag zeven van Zijn werk.

Een zestal dagen of miljoenen jaren?
 Geen mens weet hier het antwoord op.
 Je kan het best de moeite je besparen.
 Geloof in schepping! Houdt het daar maar op!

Naar Genesis 1 en 2 : 1-3.

Wim Vis.



UIT DE PASTORIE

Inmiddels zijn we nu officieel het kerkelijke jaar gestart, samen met onze katholieke geloofsgenoten.

In de week voorafgaand aan de oecumenische viering had ik met de pastoor een goede ontmoeting waarin we over de viering spraken. Toen ik de dag erna een longontsteking kreeg, vond ik het dan ook erg jammer dat ik de viering moest afzeggen. Heel fijn dat pastoor Broeders mijn aandeel in de viering op zich wilde nemen en dat met alle hulp van de betrokkenen alles doorgang heeft kunnen vinden. Gelukkig heb ik inmiddels mijn werkzaamheden langzaam weer kunnen oppakken en zullen we elkaar hopelijk weer ontmoeten op de gezette tijden en in de wandelgangen.

Wegens succes zullen we doorgaan met bijeenkomsten waarin we samen vers voor vers bijbelteksten lezen, leren over achtergrond bij de tekst en nadenken over de betekenis van een bepaalde passage. Volgende keer op 26 september om 15:00 uur zal gaan over Marcus 10:1-12. Iedereen die interesse heeft is van harte welkom!

Hartelijke groet,

Gea Smit

HET OUDE EN NIEUWE TESTAMENT,

Lezingencyclus winter 2018-2019 in Ons Huis

- Menigeen, kerkelijk of niet-kerkelijk, denkt wel ongeveer te weten wat er zoal in de bijbel staat. Maar er zijn meer vragen dan antwoorden. Hoe zijn die bijbelboeken ontstaan? Wie heeft ze geschreven en waarom? Hoe heeft het geloof, dat het hier om iets bijzonders ging, zich over Europa verspreid? En hoe hebben die boeken de wereld eeuwenlang zo bezig kunnen houden? Zagen mensen er wat anders in dan wij nu?

- Deze winter organiseert de Raad van Kerken in Zoeterwoude op vijf dinsdagavonden een lezing rondom dit thema. Samen lijken ze enigszins op een cursus.

- Voorafgaand aan de eerste lezing is er op zondag 14 oktober om 11.30 uur een bezoek aan de Leidse Synagoge op het Levendaal. Malka Polak zal er een rondleiding verzorgen. Op dinsdagavond 30 oktober volgt dan haar lezing over de cultuur van het Joodse leven en de basis ervan, de Thora, in Ons Huis.

- De volgende drie bijeenkomsten, op 13 november 2018, 15 januari 2019 en 19 februari 2019, vertelt Ds. Roelof Steenstra uit Leiden over het ontstaan van het Oude en Nieuwe Testament en over de brieven van de Apostelen. Tenslotte zal Pim Oosterheert op 19 maart 2019 spreken over de monniken, die vanuit Ierland het christelijk geloof naar het vasteland van Europa brachten.
- De avondlezingen beginnen om 19.45 uur in de kleine zaal van Ons Huis, Kosterpad 3 te Zoeterwoude. De toegang is gratis.

Zoeterwoudse Raad van Kerken

KORT VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING **14 JUNI 2018**

Na de opening door de voorzitter voeren we een halfuursgesprek over de doop. Naar aanleiding van de gespreksavonden van de dominee met een aantal stellen die een kindje verwachten bespreken we wat de doop en ook de doop in de gemeenschap voor ons betekent. Dopen is geen vrijblijvende gebeurtenis. Doop-ouders en gemeente gaan met elkaar een ‘verbond’ aan.

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. De actielijst wordt doorgenomen en bijgewerkt. De ingekomen stukken worden behandeld conform voorstel van de scriba. Daarna bespreken we de bijzonderheden in de gemeente.

De oecumenische startdienst, georganiseerd door de Raad van Kerken, vindt plaats op zaterdag 8 september. Na de sluiting van de CD-kerk zijn er alleen op zaterdagavond diensten in de St. Jan. Na overleg gaan we akkoord. Er zijn al voorbereidende gesprekken geweest.

Daarna staat de evaluatie van de gemeenteavond op de agenda.

Vervolgens wordt de jaarrekening van de kerkrentmeesters besproken en goedgekeurd. Daarna volgt het voorstel voor vergaderingen na de zomer. Moderamen op 21/8, 25/9 en 21/11 en kerkenraad op 30/8, 4/10 en 29/11. Vanuit de landelijke organisatie komen nog regels inzake privacy. Twitter is van de website afgehaald. Na het afscheid van Ineke Meijer met Pinksteren hebben we geen ouderlingen meer. Nieuwe ouderling(en) is/zijn dus hard nodig. De zoektocht moet geïntensiveerd worden.

De jeugdraad heeft de situatie rond Ons Huis, dankzij de grote inzet van veel vrijwilligers, onder controle. De kosten/beheerder is herstellende en gaat heel zachtjes aan weer aan het werk. Er moeten goede afspraken gemaakt worden over zijn taakafbakening.

Het consistorie meldt dat mevrouw Kea Fogelberg deel uit gaat maken van het bezoektteam.

Nu er, op dit moment, geen ouderlingen zijn, is het moderamen het aanspreekpunt voor mensen/groepen die iets willen organiseren. Ineke Meijer en Hennie Brückner hebben afscheid genomen als huisbezoeker. De diaconie zoekt vrijwilligers voor de voedselbankdag op 15 september. Ds. Gea Smit stelt voor om een gemeentelunch te organiseren. We kiezen voor 26 augustus, na de kerkdienst in de pastorie tuin, bij minder goed weer in Ons Huis.

De vergadering wordt om 21:40 uur gesloten met het lezen van een gedicht uit het Liedboek.

Petra van Kampen, scriba

DIACONIE EN ZENDING

Voedselbankdag zaterdag 15 september 2018

Op een zonovergoten zaterdag hebben vrijwilligers van de gemeente rond de Dorpskerk wederom een inzamelingsdag gehouden voor de voedselbank Leiden en omstreken, bij de JUMBO in Zoeterwoude Dorp. Doel is om houdbaar voedsel in te zamelen voor huishoudens in de Leidse regio die wekelijks afhankelijk zijn van een gratis voedselpakket.

De vrijwilligers stonden op zaterdag 15 september bij de ingang van de JUMBO aan de Dorpsstraat. Zij deelden boodschappenbriefjes uit aan het winkelend publiek met het verzoek om een of meer producten te kopen voor de voedselbank.

Ook deze dag heeft ons weer verbaasd dat mensen heel vrijgevig zijn. De opbrengst van deze dag was ruim 5 rolcontainers boordevol producten, en € 138 aan contant geld.

Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers en gevers die meegeholpen hebben om deze dag tot een succes te maken.

Hartelijke groet van uw diakenen

TERUGBLIK ORGELCONCERT IN DE DORPSKERK

Vrijdagavond 31 augustus bespeelt Henk Verhoef het Van Damorgel (1869). De organist licht toe dat in de 19^e eeuw de orgelbouw in Nederland traditioneel blijft. In Duitsland worden dan al symfonische orgels gebouwd.

De klank en uitstraling van het Van Damorgel (in Friesland gebouwd en enkele jaren geleden naar Zoeterwoude gehaald) zijn van de late barok en rococo. Mede gelet op de mogelijkheden om de klankkleuren van het orgel te laten horen, valt de keuze vanavond op werken uit de barokke en klassieke tijd: geschreven door Georg Böhm (1661-1733), leermeester van Bach; Johann Ludwig Krebs (1713-1780), leerling van Bach; en Joseph Haydn (1732-1809).

Deze avond zijn er 50 toehoorders. De aanwezigen zijn bijzonder onder de indruk van de schitterende wijze waarop het orgel is bespeeld en zo goed tot zijn recht komt.

Het volgende orgelconcert is 2 november om 20.00 u. Dan komt organist Marieke Stoel. Meer informatie kunt u vinden op

<http://orgelconcerten.kerkvanzoeterwoude.nl>

WIE GAAT ER 17 NOVEMBER MEE NAAR VALKENBURG AAN DEN RIJN?

In het vorige Ons Blad heeft u kunnen lezen dat de Hervormde Gemeente van Valkenburg (Z.-H.) de leden van onze kerkelijke gemeente uitnodigt hun nieuwe orgel te zien en horen op

zaterdagmiddag 17 november om 14.00 uur.

Natuurlijk zijn ook alle lezers van dit blad van harte welkom. Onze organisten zijn bovendien gevraagd het orgel te bespelen, waarop bijzonder positief gereageerd is.

Ton Baris, één van de organisten van de kerk in Valkenburg, zal de belangstellenden informeren over het door de firma Nijse nieuwgebouwde drieklaviersorgel. Zoals u wel al zult weten is het éénklaviers Franssenorgel uit 1890 (dat tot 2012 in de Dorpskerk dienst heeft gedaan) uitgebreid door (gedeeltelijk) gebruik van het al in deze kerk aanwezige tweeklaviers orgel van de firma Van Leeuwen (1950). Gesina Joziase, de kosteres, zal de aanwezigen een kopje koffie aanbieden.

Als u mee wilt gaan, wilt u dit dan laten weten zodat de organisatoren op de hoogte gesteld kunnen worden van het aantal gasten waarop ze mogen rekenen?

U kunt zich melden per mail: harry.lichtendonk@kpnmail.nl of per telefoon/sms/Wapp: **06 12409139**. Wilt u tegelijkertijd laten weten met hoeveel personen en of u op eigen gelegenheid naar de kerk gaat, of dat u met iemand mee wilt rijden, dan wel zelf één of meer personen mee kan nemen?

Het adres van de kerk is: Castellumplein 1, 2235 CN Valkenburg aan den Rijn.

Het zou bijzonder leuk zijn als Zoeterwoude die middag ruim vertegenwoordigd is.

Met vriendelijke groet,
namens de Kerkenraad, Harry Lichtendonk, secretaris Orgelcommissie

KERKELIJKE BEVOLKINGSADMINISTRATIE

Overleden: Mevr. C. Zuideweg - van Tol, Bennebroekweg 2.

Vertrokken: Mevr. C. de Hoop, Jan van Banningstraat 2 h, naar Koudekerk aan den Rijn.

Gevestigd: Mevr. E.M. van den Berg - Nieuwerth, Stompwijkseweg 7, 2381BH.

Ans Kamphuis

“DE ZANG” 100 JAAR: WAT EEN FEEST!!

“De Zang”, (want zo noemde men vroeger Cantate Domino - voorheen “Zingt den Heere) vierde onlangs haar 100 jarig bestaan.

Wat een feest!!

Leden en genodigden konden zaterdag 15 september jl. vanaf een uur of één volop genieten van een gevarieerd programma, wat door de jubileumcommissie “op touw was gezet”. Hulde!!

Eerst konden de leden ’s middags genieten van museum “De Bommelzolder” in de Weipoort. Daarna spoedde iedereen zich naar Ons Huis voor de receptie. Onder het genot van een drankje en wat lekkers werd er heel wat bijgepraat.

De burgemeester kwam uiteraard ook op bezoek, want een vereniging die 100 jaar bestaat, daar zijn er niet zoveel van. De enveloppe met inhoud werd in dank aanvaard!

Maar er was nog meer, die middag. Twee leden werden in het zonnetje gezet. Leuntje van den Berg-Hulsbos werd benoemd tot erelid. Zij kwam als 16-jarige bij het koor en dat betekent, dat zij in 2018 75 (!) jaar lid is. Waar maak je dat nog mee. De laatste jaren is zij echter niet meer actief, maar nog wel betalend lid en volgt “de zang” nog steeds op een afstandje. Zij ontving een bronzen G-sleutel, ontworpen door Corry Ammerlaan-van Niekerk onder het motto: Mensen vormen de sleutel tot een organisatie waar muziek in zit.

De tweede jubilaris was Annet Hulsbos-van Kampen. Zij is 50 jaar lid van “de zang” en ontving uit handen van de gewestelijk voorzitter van de Koninklijke Christelijke Zangersbond een oorkonde met –eveneens- de bronzen G-sleutel.

Beide jubilarissen viel het “lang zullen zij leven” en een prachtige boeket bloemen ten deel.

En toen de feestavond.....

Diverse groepen en groepjes en enkelingen presenteerden zich. De dominootjes, in kleding uit de jaren '60, met breiwerk en krant, traden diverse keren op. Ook de dames Paardekooper en Wouters, met muzikale ondersteuning van accordeonist Hans de Bruijn, brachten een aantal liedjes ten gehore.

Om er maar een paar te noemen: “wilt u iets horen van dit mooie koor?”, een abc-lied over Cantate Domino, een canon. Maar ook liederen van vroeger: “De Heer is mijn Herder”. Kortom: erg gevarieerd.

En wat dacht je van Wim Kalkers met zijn gedichten over vroeger en nu! Daar tussendoor kon iedereen van het heerlijke buffet genieten.

En tenslotte, als afsluiting van de avond, het Vaandellied uit 1935, met als vaandeldraagster de voorzitter van Cantate Domino, Mirjam Vollebregt.

Maar de feestelijkheden zijn nog niet voorbij: op **vrijdag 12 oktober** geeft Cantate Domino haar jubileumconcert in de Dorpskerk.

U komt toch ook?

Red. Ons Blad

JEUGDRAADNIEUWS



Volleybalavond

Last Call: Vrijdag **21 september**, we gaan weer VOLLEYBALLEN! Kom gezellig, een sportief avondje volleyballen in de grote zaal van Ons Huis. We beginnen om 20.00 uur. Opgeven kan via info@onshuiszoeterwoude.nl of aan de bar. Heeft u geen groepje maar wilt u wel volleyballen, ook dan bent u natuurlijk welkom, er is altijd plaats in één van de groepen.

Wijnproeverij

Wijn staat garant voor gezelligheid en genieten en daarom wegens succes herhaald. Vrijdag **5 oktober** om 20.30 uur de WIJNPROEVERIJ. Onder leiding van sommelier Maxime. Kom gezellig wijn proeven alleen of met familie/ vrienden. De bijdrage is € 25,- per persoon. Tijdens deze wijnproeverij maakt u kennis met verschillende wijnen uit diverse landen en leert u ze op de juiste manier proeven; zo kunt u stukje bij beetje uw eigen wijnvoorkeur bepalen. Voor de winnaar zijn er weer leuke prijzen. Opgeven bij Michel aan de bar of via info@onshuiszoeterwoude.nl



Herfstworkshop

De blaadjes gaan weer vallen, het is tijd voor de HERFSTWORKSHOP georganiseerd door Hella en Esther. Donderdag **18 oktober** om 19.30 bent u welkom, de bijdrage is € 15,- incl. koffie of thee. Opgeven bij Michel aan de bar of bij Carola (06-29531566).

Spelletjesochtend voor kinderen

SPELLETJES OCHTEND voor kinderen tot 12 jaar! Het is op **vrijdag 26 oktober** van 10.30 uur tot ongeveer 12.00 uur. Toegang is gratis. De kinderen krijgen wel wat te drinken en iets lekkers te snoepen. Kom ook gezellig!

Pubquiz

Na een daverend succes vorig jaar en een voorproefje tijdens de reünie is er weer PUBQUIZ, georganiseerd door Karel en Linda. Vrijdag **26 oktober** bent u weer welkom om uw kennis te testen. De pubquiz bestaat uit verschillende rondes met vragen. Het onderwerp van de vragen varieert van geschiedenis, literatuur tot muziek. Uw algemene kennis wordt flink op de proef gesteld. Kies een paar vrienden uit en vorm een team om mee te doen. Vanaf 20.30 uur bent u van harte welkom in Ons Huis en om 21.00 uur starten wij met de quiz.

De kosten van de quiz bedragen € 6,- per persoon. (inclusief één consumptie). Opgeven kan in teams (max. 5 personen) of individueel via de mail: lindavanmuiden@gmail.com, of aan de bar in Ons Huis. Voor de winnaars zijn er natuurlijke prachtige prijzen te winnen.

Kinderdisco

Nieuw op de kalender, KINDERDISCO op vrijdag **2 november** van 19.30-22.30 speciaal voor de kinderen van 8 t/m 13 jaar.

Entree is € 5,- incl. drinken en wat lekkers.

Het thema is Carnaval dus trek je leukste carnavals outfit aan en kom gezellig mee feesten. De organisatie is in handen van Lotte en Sanne.



Voor de overige activiteiten verder in het jaar, zie de agenda verderop in deze uitgave en het informatiescherm in “Ons Huis”.

Club van 100

Er is nog steeds de mogelijkheid om lid te worden van de Club van 100 voor de keuken. Het doel is wederom om 100 donateurs te vinden, die 100 euro overmaken om zo de keuken van Ons Huis te kunnen renoveren.

Overmaken kan naar de keukenrekening

NL81RABO0326275169 t.n.v. de Jeugdraad rond de Dorpskerk



Huishoudelijke mededelingen

Pinnen en betalen

Zoals bij velen van jullie bekend is kan er gepind worden in Ons Huis. Ons verzoek is om hier gebruik van te maken en graag aan het einde van de avond uw barrekening te betalen.

Vrijwilligers voor o.a. schoonmaak

Vrijwilligers zijn voor veel organisaties onmisbaar, ook voor Ons Huis. We blijven zoeken naar vrijwilligers voor activiteiten maar ook voor klusjes zoals schoonmaken. Mocht ons willen helpen meld u aan, aan de bar, bij Carola of via info@onshuiszoeterwoude.nl



Met vriendelijke groet en tot ziens,

de Jeugdraad

NA EEN JAAR VAN AFWEZIGHEID, WAS IE ER DAN WEER.....: DE STERRIT

Goedgemutst gingen we van start voor deze Koninklijke sterrit.

En Koninklijk was ie. Hulde voor de uitzetters: Elly en Ronald (de Hoop) en Leny en Kees (van Muijden).

Na het opladen van de fietsen vertrokken we naar ons startpunt:

't Jagershuis in Lage Vuursche. En u raadt het al: we kwamen uiteraard langs Drakensteyn en Paleis Soestdijk. Maar steeds bleven we in de buurt van Lage Vuursche. Dat startpunt bleef als het ware steeds op steenworp afstand bij ons vandaan.

Bij restaurant De Soesterduinen in Soest stond de koffie klaar en in pannenkoekenboerderij De Wildenburg in Baarn kon iedereen heerlijk van de lunch genieten.

Door de schitterende natuur fietsten we terug naar 't Jagershuis.

En de uitslag: die was verrassend. Het trio Jaap (Dorrepaal), Erik (Hulsbos) en Jan (Hulsbos Dzn) mocht de beker voor een jaar mee naar huis nemen. Tweede werden Petra en Martien van Kampen en de derde plaats was voor Nely en Teun van der Loo. Niet slecht voor zo'n eerste keer!

De troostprijs was voor Lenie van Mossel en Tineke Passchier. Die hadden wat teveel kilometers op hun teller staan.

Doet u (doe jij!) volgend jaar ook mee?

't Is een reuze gezellige dag.

Eén van de deelnemers (bij de redactie bekend)

LEESCLUB

De volgende bijeenkomst van de leesclub is op dinsdag 25 september aanstaande. Aanvang 14.00 uur in Ons Huis.

Het boek dat is gekozen, is **Wees onzichtbaar**, geschreven door **Murat Isik**. Hij heeft dit jaar de Libris literatuurprijs gewonnen.

De bespreking wordt weer verzorgd door Marjan Minekus.

Voor de volgende keer is het misschien weer handig dat iedereen een paar boektitels opschrijft, zodat we een ruime keus hebben bij het bepalen van een nieuw boek.

Tot 25 september.

Marian Oosterheert



VAN DE ONS BLAD

REDAKTIE

Het gaat goed met de financiële aktie ter instandhouding van Ons Blad.

Diverse lezers en lezeressen hebben hun bijdrage al overgemaakt, en meestal (soms veel) meer dan de gevraagde € 5,--!

Hartelijk dank daarvoor.

Misschien is de enveloppe al bij u opgehaald. Zo niet, dan komt de betreffende bezorg(st)er vast nog wel bij u aan de deur.

Stel hen niet teleur en doe ook een duit in het zakje.

Bij voorbaat dank.

Het volgende nummer verschijnt op zaterdag 13 oktober 2018. U kunt uw copy inleveren tot maandag 8 oktober, 19.00 uur.

Red./adm. Ons Blad

TAFELTJE DEK JE

Mevr. I. Houdijk, tel.nr. 5803305

Mevr. A. Vijverberg, tel.nr. 8889142



AGENDA

- Vr 21 sep. 20.00 uur Volleybalavond in Ons Huis
 Di 25 sep. 14.00 uur Leesclub in Ons Huis
 Wo 26 sep. 15.00 uur Tekstlezen Marcus 10:1-12 in Ons Huis
 Do 4 okt. 20.00 uur Kerkenraadsvergadering in Ons Huis
 Vr. 5 okt. 20.00 uur Wijnproeverij in Ons Huis
 Ma 8 okt. 19.00 uur Copy inleveren voor Ons Blad, Zwaan 12
 Wo 10 okt. 09.30 uur Bezoekteam in Ons Huis.
 Vr 12 okt. 20.00 uur Jubileumconcert Cantate Domino in de Dorpskerk
 Zo 14 okt. 11.30 uur Bezoek aan de Leidse Synagoge
 Do 18 okt. 19.30 uur Herfstworkshop in Ons Huis
 Vr 26 okt. 10.30 uur Spelletjes ochtend voor kinderen in Ons Huis
 Vr 26 okt. 20.30 uur Pubquiz in Ons Huis
 Di 30 okt. 19.45 uur Lezing door Malka Polak in Ons Huis
 Vr. 2 nov. 19.30 uur Kinderdisco in Ons Huis
 Di 13 nov. 19.45 uur Bijeenkomst met ds. Roelof Steenstra in Ons Huis
 Za 17 nov. 14.00 uur Bezichtiging Franssenorgel in Valkenburg
 Zo 25 nov. Bingo in Ons Huis
 Do 29 nov. 20.00 uur Kerkenraadsvergadering in Ons Huis
 Ma 10 dec. 19.30 uur Kerstworkshop in Ons Huis
 Vr 14 dec. 13.30 – 17.00 uur Kerstplantenmarkt in de Dorpskerk
 Vr 14 dec. 20.00 uur Kerstconcert in de Dorpskerk
 Za 15 dec. 10.00 – 13.00 uur Kerstplantenmarkt in de Dorpskerk
 Di 15 jan. 19.45 uur Bijeenkomst met ds. Roelof Steenstra in Ons Huis
 Di 19 feb. 19.45 uur Bijeenkomst met ds. Roelof Steenstra in Ons Huis
 Di 19 mrt. 19.45 uur Bijeenkomst met Pim Oosterheert in Ons Huis

“Ons Blad” – rond de Dorpskerk en “Ons Huis”

Jaargang 69, nr. 11

22 september 2018

Redactie en administratie: J. Hulsbos, Zwaan 12
2381 KH Zoeterwoude
tel. 5802333, E-mail: onsblad@zonnet.nl

Bankrekening “Ons Blad”: NL97 RABO 0375.3183.72

GEMEENTE ROND DE ZOETERWOUDSE DORPSKERK

Website Raad van Kerken: www.kerkvanzoeterwoude.nl

- Predikant ds. G.K.M. Smit-de Groot, Watertje 35, 2381 EH
tel. 071-5210342 Email: geasmit@gmail.com
- Voorzitter kerkenraad L.P. ’t Hart, Boterbloemlaan 27, 2381 JJ,
tel. 5809159
- Scriba kerkenraad mevr. P. van Kampen-Heijkoop, Zwaan 6
2381 KH, tel. 5802624
Email: scriba_dorpskerk_zoeterwoude@outlook.com
- Kerkelijke bevolkings-administratie mevr. A.C.C. Kamphuis-Holkamp,
Kosterspad 8, 2381 BN, tel. 5802404
- Kerkrentmeesters mevr. Like Pool, Zwaan 41, 2381 KV,
tel. 071-3018680
Email: cvksecretariskerkzoeterwoude@gmail.com
- Diaconie en zending Blankaartweg 14, 2381 AM, tel. 5803226

“Ons Huis” Kosterspad 3, 2381 BN, tel. 5801172

Beheer M. Vlootman, 06-18068373

ING-rekeningen Kerkrentmeesters NL48 INGB0000549049
(CVK Prot. gemeente Zoeterwoude)

Rabobank-rekeningen Kerkrentmeesters NL02 RABO0375302719
(CVK Prot. gemeente Zoeterwoude)
Jeugdraad NL48 RABO0375311106
Suetana Musica NL84 RABO0375324232

SKG-rekeningen Diaconie NL46 FVLB0699842549
Zending NL53 FVLB0635808455

ASN-rekening Orgelfonds NL82 ASNB0827451202