

“Ons Blad”

Rond de dorpskerk en “Ons Huis”



Jaargang 69
nr. 10 2018

In dit nummer van Ons Blad o.a.

- De Bijbel in berijming;
 - Oecumenische start van het seizoen;
 - 31 augustus: orgelconcert in de Dorpskerk;
 - Cantate Domino 100 jaar;
 - 15 september: voedselbankdag;
- en.....
- de jeugdraad zit weer boordevol activiteiten!

KERKDIENTEN

Zondag 2 sept. 10.00 uur Voorganger: ds. N. Scholtens, Ridderkerk
 Collecte: instandhouding van de eredienst
 10.00 uur Dienst voor doven en slechthorenden in de
 Scheppingskerk te Leiderdorp
 Voorganger: ds. F.C. van Dijke HA

Zaterdag 8 sept. **19.00 uur** Oecumensiche startdienst van het seizoen
 2018-2019 **in de Sint Jan**



Voorgangers: Pastoor Broeders, ds. G.K.M.
 Smit-de Groot en gebedsleider
 M. Onderwater

Er is op zondag 9 september **geen** dienst in
 de dorpskerk

Zondag 9 sept. 15.00 uur Dienst met mensen met een verstandelijke
 beperking in de Dorpskerk te Leiderdorp
 Voorganger: pastor Selma Poppe

Zondag 16 sept. 10.00 uur Voorganger: ds. G.K.M. Smit-de Groot
 Collecte: diaconie (eigen werk)

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via: kerkomroep.nl

Autodienst Swetterhage

Zondag 2 september Geen autodienst

Zondag 9 september Geen autodienst

Zondag 16 september Marten van der Loo en Jaap Dorrepaal

Collectantenrooster

Zondag 2 september Kerkenraad

Zaterdag 8 september Collectanten St. Jan

Zondag 16 september Vera Versteegh en Iris van der Drift

Autorijdienst ouderen

Zondag 2 september Ina van der Loo

Zaterdag 8 september Geen autorijdienst

Zondag 16 september Annet Hulsbos

Koffiedienst

Zondag 16 september Anneke Minnaard en Marian Oosterheert

Het wel en wee van de gemeente

Hoort of ziet u iets in de gemeente, waarvan u denkt, dat de kerkenraad dat moet weten, bel dan gerust één van de volgende telefoonnummers. Onze predikant, Gea Smit, is werkzaam voor de gemeente op de dagen dinsdag, woensdag en donderdag. Als vast moment in de week is zij elke dinsdagochtend telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 10.00 uur op het telefoonnummer: 071-5210342, email: geasmit@gmail.com.

Ook kunt u contact opnemen met de scriba mevr. P. van Kampen-Heijkoop, 071-5802624

Contactpersoon bij overlijden: 071-5802333/06-50620397 (de heer J. Hulsbos, ouderling-kerkrentmeester)

Telefoonnummers van het bezoektteam:

Heiltje van Dijk (071-5327310)

Nel Meerpoel (071-5820908)

Lenie van Mossel (071-5801989)

Tineke Passchier (071-5801577)

Voor vragen rondom levenseinde: Kea Fogelberg (071-5803182/0624509094)

Het is beter dat er een dubbel signaal wordt afgegeven dan dat er helemaal geen signaal komt. Dit alles onder het motto: “gemeente zijn is ook: omzien naar elkaar”.

DIENSTEN IN DE PAROCHIE

PK = Parochiekoor, **JK** = Jongerenkoor, **EK** = Eigentijdskoor

KK = Kinderkoor, **SZ** = Samenzang **volp** = viering o.l.v. parochianen

Za 1 sept. 19.00 uur Gebedsviering Sint Jan. **Volp PK**

Za 8 sept. 19.00 uur Oecumenische viering Sint Jan. Opening van het kerkelijk jaar. Voorgangers: Pastoor Walter Broeders, Dominee Gea Smit-de Groot en gebedsleider Margreet Onderwater. **EK** (Iduna)

Za 15 sept. 19.00 uur Eucharistieviering Sint Jan. **PK**

Voorganger: Pater van Ulden

DE BIJBEL IN BERIJMING

De reeds eerder aangekondigde serie vertellingen uit de Bijbel gaat hierbij van start.

Bijbelteksten en gebeurtenissen worden hier in berijming gegeven.

Een andere manier van benadering en misschien een nieuwe beleving?

Ik hoop hiermee iets aan te reiken ter lezing en eventueel ter overdenking.

De eerste aflevering in deze serie gaat over de Bijbel in algemene zin.

DE BIJBEL IN BERIJMING

DE BIJBEL

De Bijbel is het boek van twee verbonden:

Het Oude- en het Nieuwe Testament.

Geschreven in Hebreeuws en Grieks, verkonden

zij één geheel, voor velen wel bekend,

De opstellers geven de moog'lijkheden,
dat wat de Geest brengt, door ons wordt verwerkt.

Om heden, wat er plaats vond lang geleden,
te dienen tot wat ons geloof versterkt.

Aloude schrijvers en evangelisten,

getuigden van Gods daden, vroeg of laat.

Apostelen, die gaandeweg meer wisten,

meldden veelal hoe het een mens vergaat.

De Bijbel wordt de mensen aangeboden,
in vele landen en in ieders taal.

Om elkeen tot het lezen uit te noden.

De Bijbel is bestemd voor allemaal.

Vertalingen, destijds alom gegeven,

verouderden, juist wat betreft de taal.

Tot op de dag vandaag, waarin wij leven.

Nieuw is: De Bijbel in Gewone Taal.

Niet meer de ouderwetse woorden, zinnen.

Beter begrip van wat geschreven staat.

Je zal gewone taal zeker beminnen

en kennis van Gods Woord, waar het om gaat.



UIT DE PASTORIE

- Afgelopen zondag stond in de kerkdienst als tekst Filippienzen 2:5-11 centraal. In die tekst staat in de oude vertaling (NBG'51) de moeilijke zin over

Jezus Christus, die 'in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht'. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat er: 'Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van'. Dat lijkt een heel andere vertaling. Waar komt het verschil vandaan?

- Het Griekse woord dat in deze zin moeilijk te vertalen is, betekent 'roof'. Letterlijk staat er in deze zin: 'hij (Jezus Christus) beschouwde het gelijk zijn aan God niet als een roof'. Maar, dat is een lastige zin, want wat het betekent is niet precies duidelijk. Daarom wordt deze zin met het woord 'roof' door vertalers verschillend begrepen en vertaald. Veel vertalers denken aan 'het geroofde', aan 'datgene dat men pakt', aan een 'buit' en vertalen daarom: '(hij) beschouwde het gelijk zijn aan God niet als buit'. Dat kan dan weer tot twee verschillende interpretaties leiden: óf het gelijk zijn aan God is een 'buitenkans' (want iets wat je als buit beschouwde, betekende een 'onverwachts geluk', 'een buitenkans', iets dat iemand onverwachts ten deel valt) en Christus kon dit geschenk wel, maar wilde het niet grijpen. Met andere woorden, hij wás gelijk aan God, maar zag er vanaf die gelijkheid voor zichzelf ten volle te benutten. Ook kun je dan zeggen 'hij heeft zijn gelijkheid aan God niet uitgebuit'. De andere mogelijkheid is om te kijken naar de zin erna die vertelt hoe Christus zijn gelijkheid aan God dan wel beschouwde en op deze manier is er in de NBV vertaald: '(hij) hield aan zijn gelijkheid met God niet vast'. Oftewel, Jezus heeft zich er niet aan vastgeklampt (zie ook de Willibrordvertaling). Deze manier van vertalen gebruikt de tegenstelling met het vers erna om tot een duidelijke vertaling te komen, in vers 6b wordt namelijk gezegd wat Christus niet deed en in vers 7-8 wat Christus juist wel deed.

- Door over mogelijke vertalingen van een woord of zin na te denken, kun je de tekst soms anders of nog beter gaan begrijpen. Daarvoor is het nodig om ook na te denken over de achtergrond van de tekst, de tijd waarin het geschreven is en voor wie de tekst bedoeld is. In dit korte stukje tekst zijn zo nog meer vragen te stellen.

Bijvoorbeeld, wat nu precies ‘de gestalte’ hebben of aannemen (vs. 6, 7) betekent. En, of het er nu om gaat hoe Christus omging met zijn gelijkheid aan God of dat het er om gaat dat de gelijkheid van God binnen handbereik lag voor hem, maar hij die niet greep.

Heel vaak als wij een zin uit de bijbel lezen, hebben we daar meteen wel een gedachte of idee bij. Bij het vertalen van een tekst is het de kunst om de tekst opnieuw te lezen en heel precies te lezen.

- Als je het leuk vindt om op zo’n manier met Bijbelteksten bezig te zijn dan wil ik je hierbij van harte uitnodigen op woensdag 5 september van 15.00-16.00 uur in Ons Huis om samen met elkaar in de tekst van Daniel 4 te duiken. Neem de Bijbelvertaling mee die je het mooist vindt of gewoon die je thuis hebt liggen.

- Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen. Op 8 september zullen we officieel het nieuwe seizoen openen samen met onze rooms-katholieke dorpsgenoten. Dat het een goede start zal zijn van ons als kerken in Zoeterwoude en dat we elkaar blijven ondersteunen en helpen tot opbouw van elkaar en eer van God!

Hartelijke groet,

Gea Smit

“STARTZONDAG” OP ZATERDAG

De viering van de gezamenlijke kerken bij de opening van het seizoen is dit jaar op zaterdagavond 8 september, om 19.00 uur in de mooi gerestaureerde Sint Jan in de Zuidbuurt. Dat zijn voor de parochiekern van Zoeterwoude de gewone dag en uur voor de wekelijkse viering. Door ons aan te passen aan dit uur is pastoor Walter Broeders in de gelegenheid om, samen met Ds. Gea Smit en gebedsleider Margreet Onderwater, voor te gaan. Het thema is "Wie zeggen de mensen dat ik ben?" Wat is Jezus voor ons mensen, voor ieder van ons persoonlijk, vaak na een lang leven gaan betekenen? Omdat pastoor Broeders in ons midden is, slaan wij voor deze keer de maaltijd van de Heer, het delen van brood en wijn, over. Hij voelt zich niet vrij dat mee te maken. Hoe jammer dat ook is, de hartelijke samenwerking van onze drie Zoeterwoudse voorgangers zal veel van die pijn goedmaken.

Raad van Kerken

DIACONIE EN ZENDING

Voedselbankdag zaterdag 15 september 2018

Vrijwilligers van de gemeente rond de Dorpskerk houden wederom op zaterdag 15 september van 08.00 tot 17.30 uur een voedselinzameling bij de JUMBO voor de voedselbank in Leiden. Doel is om houdbaar voedsel in te zamelen.

De vrijwilligers staan op zaterdag 15 september bij de ingang van de JUMBO aan de Dorpsstraat. Zij delen boodschappenbriefjes uit aan het winkelende publiek met het verzoek om een of meer producten te kopen voor de voedselbank.

De voedselbank heeft vooral behoefte aan alledaagse boodschappen als rijst, pasta, koffie en thee, bonen en kapucijners in blik, broodbeleg in pot, vis en vlees in blik, olie, soep en fruit in blik, luiers, persoonlijke verzorging (shampoo, deodorant, tandpasta), wasmiddel en schoonmaakmiddelen.

De hulp is bedoeld voor huishoudens die door omstandigheden van een zeer karig inkomen moeten rondkomen.

Klanten worden alleen toegelaten na een strenge toetsing op basis van financiële criteria.

De voedselpakketten zijn nadrukkelijk bedoeld als tijdelijke noodhulp, en niet als extraatje voor mensen die het niet zo breed hebben.

Dus noteer het in uw agenda!

Wij hopen op een goede opbrengst.

Financiële verantwoording 2^e kwartaal 2018

In het 2e kwartaal van 2018 mochten wij de volgende bedragen ontvangen:

Eigen werk: collecte € 41,10

Pinksterzending: collecte € 152,10 + € 240,-- per bank

Noah's Ark: collecten/bussen: € 556,46

Daarnaast ontvingen wij van het Graalhuis ook nog een bedrag van € 300,-- bestemd voor Noah's Ark. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee!

Wij danken iedereen voor zijn of haar bijdrage.

Hartelijke groet van

uw diakenen

VAN DE SCRIBA

Na een warme en zonnige zomer is de R al (bijna) weer in de maand. Zachtjes aan gaat het nieuwe seizoen van activiteiten weer beginnen. Afgelopen zondag waren zo'n 40 gemeenteleden bij elkaar voor de eerste 'activiteit'. De lunch, hoewel niet in de pastorietuin, maar in Ons Huis, was een gezellige en ontspannen start van het nieuwe seizoen! Wij hopen u ook komend seizoen weer in en rond de Dorpskerk en Ons Huis te ontmoeten.

Petra van Kampen

UITNODIGING OUDEREN BIJEENKOMST OP 12 SEPTEMBER OM 10.00 UUR IN ONS HUIS

Op woensdag 12 september nodigen wij u graag uit tot het bijwonen van de jaarlijkse contactochtend van de ouderen in onze gemeente en belangstellenden om elkaar te ontmoeten en bij te praten. "Ouderen" betekent niet dat u 80 jaar moet zijn maar iets ouder dan jong. U bent dus van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst waarin Michel Vlootman namens zijn dochter Stephanie een diapresentatie zal houden over het kindertehuis "Nos Kaza" in Kaap Verdië, waar wij tijdens de 40dagen aandacht aan hebben gegeven en voor gecollecteerd hebben.

Daarnaast is er natuurlijk volop de gelegenheid tot gesprek en is er een mogelijkheid u op te geven voor de maandelijkse contactbijeenkomsten in het komende seizoen. De ochtend willen wij besluiten met een broodmaaltijd verzorgd door de diaconie. In verband met het doen van inkopen, graag even een telefoontje naar één van de onderstaande telefoonnummers of gewoon doorgeven dat u graag komt.

Hennie Brückner : Reiger 50; tel. 5802794

Ineke Meijer : Jan van Banningstraat 5; tel. 5802136.

Namens Ds. Gea Smit-de Groot en Hennie Brückner,

Ineke Meijer

KERKELIJKE BEVOLKINGSADMINISTRATIE

Vertrokken: dhr. D.F. Breedveld, Richellestraat 10 naar Leiden

Ans Kamphuis

EEN HONDERD-JARIGE!

Namens de gemeente rond de Dorpskerk gingen ds. Gea Smit-de Groot, Anja de Krijger en ik op weg naar Emmaus om Hanna van Huis-van Wilsum te feliciteren.

100 jaar werd zij, te midden van haar kinderen, kleinkinderen en achter kleinkinderen. Wat een feest. Onder het zingen van "langs zal zij leven" kwam de jarige stralend binnen in de zaal. Onder de boog behangen met haar zelf gebreide mannen-sokken en 100 rozen zat zij stralend alle goede wensen in ontvangst te nemen.

Wij waren blij dat wij dit hebben mogen meemaken. Wij wensen haar nog een gezegende tijd toe met haar dierbaren.

Ineke Meijer

NOG EEN HONDERDJARIGE: CANTATE DOMINO!

Op 16 september 1918, na het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog, werd onder aanvoering van ds. Hengeveld, het koor "Zingt den Heere" opgericht. In 1989 werd de naam van het koor veranderd in Cantate Domino. In de loop van de tijd ontwikkelde het koor zich van een kerkkoor tot een oratoriumvereniging. Nu is het een gemengd onafhankelijk koor, dat zowel geestelijke als wereldlijke muziek ten gehore brengt.

Dit jaar bestaat het koor dus 100 jaar. Het koor wil daaraan ruime aandacht schenken, onder andere met een feestelijke receptie op zaterdagmiddag 15 september en met een jubileumconcert in de Dorpskerk op 12 oktober.

Oud-leden en anderen die zich met Cantate Domino verbonden voelen, worden van harte uitgenodigd op de receptie, zaterdag 15 september van 16.00 tot 17.30 uur in Ons Huis.

Zegt het voort!

ORGELCONCERT OP 31 AUGUSTUS

Vrijdagavond 31 augustus om 20.00 uur bespeelt Henk Verhoef het Van Damorgel in de Dorpskerk in Zoeterwoude. Uitgebreidere informatie vindt u in Ons Blad van 30 juni jl. dan wel op

<http://orgelconcerten.kerkvanzoeterwoude.nl>

Met vriendelijke groet,
Werkgroep orgelconcerten

P.S.

Indien u niet op eigen gelegenheid kunt komen: Kees van Diemen heeft een mogelijkheid om iemand op te halen en weer thuis te brengen. De rollator kan mee. Belt u heb indien u mee wilt rijden (tel. 06-12291806).

UITNODIGING DOOR DE KERKELIJKE GEMEENTE VALKENBURG (Z.H.)

In Ons Blad van 18 februari 2017 heeft u uitgebreid kunnen lezen dat het Franssenorgel uit 1890, dat tot 2012 in de Dorpskerk in Zoeterwoude heeft dienst gedaan, een nieuwe bestemming kreeg: Het éénklaviersorgel zou geplaatst worden in de Dorpskerk van Valkenburg en uitgebreid worden tot een drieklaviersorgel, met (gedeeltelijk) gebruik van het tweeklaviersorgel van de firma Van Leeuwen uit 1950 dat al in die kerk stond, maar altijd als te klein werd ervaren.



Op 25 mei jl. was het dan zover: Het nieuwgebouwde orgel is klaar en wordt opgeleverd aan de kerkelijke gemeente van Valkenburg. Ook de

kerkelijke gemeente van Zoeterwoude is uitgenodigd voor de feestelijke gebeurtenis, maar door samenloop van omstandigheden wordt de post aldaar te laat ontvangen. Onze kerkrentmeesters hebben dit voorval gemeld aan Valkenburg en laten weten dat er zeker van Zoeterwoudse kant interesse is het orgel te zien en horen.

Hierop is vanuit Valkenburg gereageerd met een hartelijke uitnodiging. We zullen mogen zien en luisteren naar het orgel en het orgel mag bespeeld worden. Daarnaast zullen we door een van de organisten, Ton Baris, worden geïnformeerd over het nieuwe orgel en wordt de aanwezigen koffie aangeboden door de kosteres Gesina Joziasse!

Op 17 november 's middags bent u welkom. Noteert u deze datum vast. Zo mogelijk in het eerstvolgende Ons Blad kunnen we meer informatie geven en zullen we inventariseren wie op die datum acte de présence wil geven in Valkenburg en hoe we daar met elkaar heen zullen gaan. Namens de Kerkenraad,
Harry Lichtendonk, secretaris orgelcommissie

JEUGDRAADNIEUWS

Na een wel verdiende vakantie is iedereen weer terug en gaan we met frisse moed richting de kerst, met een leuk en divers programma. Mocht u in de vakantie gedacht hebben: ik zou graag een vrijwillige bijdrage leveren aan Ons Huis dat kan en dat mag natuurlijk altijd. We zoeken altijd vrijwilligers om te klussen, activiteiten (te helpen) organiseren en voor diverse andere hand- en spandiensten. Informatie bij Michel aan de bar of bij Carola (06-29531566).



Jeugdroadsterrit

Op zaterdag **8 september** a.s. is weer een 'koninklijke' STERRIT uitgezet. Deze fietspuzzeltocht is voor jong en oud te doen, met of zonder trapondersteuning. We verzamelen om 08.30 uur in Ons Huis, zo mogelijk met eigen auto en met een fietsdrager voor de fietsen. Degenen met een (lease)auto willen vast



enkele zitplaatsen reserveren voor hen die geen auto hebben. En wij vervoeren zoals gewoonlijk de fietsen die het zonder fietsdrager moeten doen. Na een kopje koffie of thee in Ons Huis reizen we richting startpunt van de route. We verwachten dat de eerste koppels (of indien gewenst drietallen) om 10.15/10.30 uur kunnen starten voor een waarachtig prachtige route. Rond 16.30 uur hopen we weer terug te zijn in Ons Huis voor de gebruikelijke prijsuitreiking en een zaterdagmiddagborrel. Een lastminute aanmelding (op de dag zelf) is mogelijk, echter voor een goed beeld van het aantal deelnemers zo mogelijk van tevoren aanmelden. Bij voorkeur via de email op rdehoop@casema.nl of met een app of sms op nummer 06-51792422 (gelet op de massaal te verwachten toeloop bij voorkeur niet bellen!). Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 per persoon.

Volleybalavond

Vrijdag **21 september** is de kans om uw vakantie kilo's vaarwel te zeggen, we gaan weer VOLLEYBALLEN! Kom gezellig met een groep, een sportief avondje volleyballen in de grote zaal van Ons Huis. We beginnen om 20.00 uur. Opgeven kan via info@onshuiszoeterwoude.nl of aan de bar. Heeft u geen groepje maar wilt u wel volleyballen, ook dan bent u natuurlijk welkom, er is altijd plaatst in één van de groepen.



Wijnproeverij

Wijn staat garant voor gezelligheid en genieten en daarom wegens succes herhaald, Vrijdag **5 oktober** de WIJNPROEVERIJ. Kom gezellig wijn proeven alleen of met familie/vrienden. Tijdens deze wijnproeverij maakt u kennis met verschillende wijnen uit diverse landen en leert u ze op de juiste manier proeven; zo kunt u stukje bij beetje uw eigen wijnvoorkeur bepalen. Naast het proeven en beoordelen komen ook de achtergronden van de wijnen aan bod. Kortom de wijnproeverij staat garant voor een leuke, smakelijke kennismaking met de wijnwereld.

Voor de overige activiteiten verder in het jaar, zie de agenda verderop in deze uitgave en het informatiescherm in "Ons Huis".

Pubquiz

Na groot succes en op veler verzoek:

Vrijdag **26 oktober** bent u weer welkom om uw kennis te testen. De PUBQUIZ bestaat uit verschillende rondes met vragen. Het onderwerp van de vragen varieert van geschiedenis, literatuur tot muziek. Uw algemene kennis wordt flink op de proef gesteld.

Kies een paar vrienden uit en vorm een team om mee te doen.

Vanaf **20.30 uur** bent u van harte welkom in Ons Huis en om 21.00 uur starten wij met de quiz. De kosten van de quiz zijn € 5,-- per persoon. (inclusief één consumptie)

Opgeven kan in teams (max 5 personen) of individueel via de email:

lindavanmuiden@gmail.com, of aan de bar in Ons Huis.

Voor de winnaars zijn er natuurlijke prachtige prijzen te winnen.

Graag tot ziens op vrijdag 26 oktober!

Reclame

Uw reclame op het scherm in Ons Huis: vraag naar de mogelijkheden bij Michel aan de bar.

Met vriendelijke groet en tot ziens,

de Jeugdraad

LEESCLUB

De volgende bijeenkomst van de leesclub is op dinsdag 25 september aanstaande. Aanvang 14.00 uur in Ons Huis.

Het boek dat is gekozen, is **Wees onzichtbaar**, geschreven door **Murat Isik**. Hij heeft dit jaar de Libris literatuurprijs gewonnen.

De bespreking wordt weer verzorgd door Marjan Minekus.

Voor de volgende keer is het misschien weer handig dat iedereen een paar boektitels opschrijft, zodat we een ruime keus hebben bij het bepalen van een nieuw boek.

Tot 25 september.

Marian Oosterheert

TAFELTJE DEK JE

Mevr. I. Houdijk, tel.nr. 5803305

Mevr. A. Vijverberg, tel.nr. 8889142

KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN

Verantwoording

<u>Collecten kerk en erediensten</u>	2018	2017
Januari tot en met augustus	€ 1.715,47	€ 1.923,36
<u>Aantal collecten</u>		
Januari tot en met augustus	17	18
<u>Bus onderhoudsfonds</u>		
Januari tot en met augustus	€ 361,19	€ 348,13



VAN DE ONS BLAD REDACTIE

Bij dit nummer van Ons Blad treft u de jaarlijkse bijdrage-enveloppe aan voor de instandhouding van Ons Blad. Dankzij de hulp van veel vrijwilligers kunnen de kosten tot een minimum worden beperkt, maar er zijn altijd kosten waar we niet omheen kunnen.

Al jaren lang vragen wij om een vrijwillige bijdrage van € 5,- per jaar. Omdat het aantal abonnementen vermindert en de kosten nagenoeg gelijk blijven of zelfs iets stijgen, vragen wij, als het enigszins kan, iets meer te geven dan € 5,-. Bij de volgende bezorgronde wordt de enveloppe weer bij u opgehaald. U kunt uw bijdrage ook overmaken op de bankrekening (zie achterzijde van Ons Blad).

Het volgende nummer verschijnt op zaterdag 22 september 2018. U kunt uw copy inleveren tot maandag 17 september, 19.00 uur.

Voor het tweede halfjaar 2018 zien de uitgiftedata er als volgt uit:

Copy inleveren op	Ons Blad komt uit op
17 september	22 september
8 oktober	13 oktober
29 oktober	3 november
19 november	24 november
10 december	15 december
7 januari 2019	12 januari 2019

NIEUWS VAN HET MUSICALKOOR

We gaan weer beginnen!

Elke dinsdagavond om 19.00 uur is het weer “Judasavond”. Eerst een uurtje zingen. Dan koffie en daarna het toneel.

Het is nog niet te laat om mee te doen.

U bent van harte welkom.

AGENDA

Vr 31 aug. 20.00 uur Orgelconcert in de Dorpskerk

Za 8 sep. 08.30 uur Jeugdroadsterit

Za 8 sep. 19.00 uur Oecumenische start van het seizoen
in de Sint Jan

Wo 12 sep. 10.00 uur Ouderenbijeenkomst in Ons Huis

Za 15 sep. 08.00 uur Voedselbankdag bij de Jumbo

Za 15 sep. 17.00 uur Receptie 100 jaar Cantate Domino in Ons Huis

Vr 21 sep. 20.00 uur Volleybalavond in Ons Huis

Di 25 sep. 14.00 uur Leesclub in Ons Huis

Do 27 sep. 10.00 uur Klaverjasmaraathon in Ons Huis

Do 4 okt. 20.00 uur Kerkenraadsvergadering in Ons Huis

Vr. 5 okt. 20.00 uur Wijnproeverij in Ons Huis

Vr 12 okt. 20.00 uur Jubileumconcert Cantate Domino in de Dorpskerk

Vr 26 okt. 20.30 uur Pubquiz in Ons Huis

Vr. 2 nov. Kinderdisco in Ons Huis

Za 17 nov. Bezichtiging Franssenorgel in Valkenburg

Zo 25 nov. Bingo in Ons Huis

Do 29 nov. 20.00 uur Kerkenraadsvergadering in Ons Huis

Vr 14 dec. 20.00 uur Kerstconcert in de Dorpskerk



“Ons Blad” – rond de Dorpskerk en “Ons Huis”

Jaargang 69, nr. 10

1 september 2018

Redactie en administratie: J. Hulsbos, Zwaan 12
2381 KH Zoeterwoude
tel. 5802333, E-mail: onsblad@zonnet.nl

Bankrekening “Ons Blad”: NL97 RABO 0375.3183.72

GEMEENTE ROND DE ZOETERWOUDSE DORPSKERK

Website Raad van Kerken: www.kerkvanzoeterwoude.nl

- Predikant ds. G.K.M. Smit-de Groot, Watertje 35, 2381 EH
tel. 071-5210342 Email: geasmit@gmail.com
- Voorzitter kerkenraad L.P. ’t Hart, Boterbloemlaan 27, 2381 JJ,
tel. 5809159
- Scriba kerkenraad mevr. P. van Kampen-Heijkoop, Zwaan 6
2381 KH, tel. 5802624
Email: scriba_dorpskerk_zoeterwoude@outlook.com
- Kerkelijke bevolkings-administratie mevr. A.C.C. Kamphuis-Holkamp,
Kosterspad 8, 2381 BN, tel. 5802404
- Kerkrentmeesters mevr. Like Pool, Zwaan 41, 2381 KV,
tel. 071-3018680
Email: cvksecretariskerkzoeterwoude@gmail.com
- Diaconie en zending Blankaartweg 14, 2381 AM, tel. 5803226

“Ons Huis” Kosterspad 3, 2381 BN, tel. 5801172

Beheer M. Vlootman, 06-18068373

ING-rekeningen Kerkrentmeesters NL48 INGB0000549049
(CVK Prot. gemeente Zoeterwoude)

Rabobank-rekeningen Kerkrentmeesters NL02 RABO0375302719
(CVK Prot. gemeente Zoeterwoude)
Jeugdraad NL48 RABO0375311106
Suetana Musica NL84 RABO0375324232

SKG-rekeningen Diaconie NL46 FVLB0699842549
Zending NL53 FVLB0635808455

ASN-rekening Orgelfonds NL82 ASNB0827451202